

Hoofdleder: Roel Haytink, 06-53645024, e-mail: de_spetters@hotmail.com

Redactie: Jan Nanne, 06-39340660 e-mail: jc.nanne@hotmail.com

23^{ste} Jaargang Nr 10

Oktober 2020

NOG STEEDS STIL

Ja, het is nog steeds stil rond de activiteiten van de Aanloop. Alleen het **paardrijden** gaat deze maand weer beginnen. Wel op een andere plek. De nieuwe manege is "Meers Paarden Centrum", aan de IJweg in Nieuw Vennep.

De overige activiteiten liggen nog stil. Het is allemaal omdat we goed voor elkaar moeten zorgen, dus blijven we voorzichtig!

VERJAARDAGEN

02 Arrie 50

03 Peter

12 Ruud

15 Lutina

16 Kim

18 Alex

24 Anouska

27 Maarten

Hierbij de allerhartelijkste gelukwensen met jullie verjaardagen. De jarigen toezingen zit er nog steeds niet in helaas.

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN?

Ik ben: Lonneke

Ik woon in: Hoofddorp al 22 jaar met veel plezier in Graan voor Visch.

Wat zijn je dag activiteiten (werk etc)?

Ik ben werkzoekende en vul mijn dagen op onze moestuin die ik samen met mijn man onderhoud.

Wat voor beestjes heb je in huis? Wij hebben 2 katten en dat zijn Koos en Manfred. Koos is volgende maand 20 en Manfred wordt bijna 2!

Welke leuke hobby's heb je? Ik hou heel erg van taarten bakken, lekker koken, tuinieren, wandelen, tekenen en veel lachen.

Wat is je favoriete vakantie land? Spanje.

Hou je van lezen? Zo ja, wat lees je dan?

Trillers of boeken met humor.

Wat heb je het liefst op je bord? Alles

wat met liefde is klaargemaakt.

En wat schuif je er het liefst vanaf?

Eigenlijk niets.

Naar welke muziek luister je graag?

Ik luister graag naar de radio waar van alles voorbij komt.

Bespeel je ook een instrument? Nee, maar mijn zoon {Sam} drumt wel.

Waar mag iemand je 's-nachts voor wakker maken?

Een boterhammetje met roomboter, suiker en aardbeien!



Met wie zou je graag een beschuitje willen eten?

Ik heb geen voorkeur. Met iedereen die lief is en gezellig wil kletsen!

WEET JE NOG VAN TOEN?

Je zou het met al die coronaperikelen bijna vergeten maar de zwengroep is **45** jaar geworden. Helaas geen feestje, wel een foto uit de oude doos.



Wie herkent er nog iemand? Ja, ik zie er wel een paar.

ZORG VOOR ELKAAR

Arie, ruime tachtiger, werd wat vergeetachtig! Was regelmatig zijn fiets kwijt.

Tja, wat doe je daar aan!

Blijant idee, spatborden knalgeel geschilderd. Goed te herkennen!

Arie lust nog steeds graag een beerenburgertje. Fles bijna leeg dus op de fiets even naar de slijter. Uurtje later

Arie nog niet thuis, echtgenote begon ongerust te worden. Een berichtje via de buurtapp om naar hem uit te kijken. Dat kwam helemaal goed, Arie weer veilig thuis, helaas zonder fiets.

Wel het sleuteltje bij zich, dat dan weer wel.

Zoeken bij de slijter leverde geen resultaat op. Later op de avond, hé er kwam een bonnetje tevoorschijn van de biologische supermarkt.

Kijk, daar hebben we wat aan.

Naar die supermarkt getogen, en ja hoor daar stond de fiets nog met de knalgele spatborden.

Best wel nuttig die buurtapp bij de zorg voor elkaar, toch!



ZIEKENBOEG

Geen meldingen ontvangen, en dat is dan wel goed nieuws in deze tijd. Tot de volgende brief maar weer!