

### HET IS ALTIJDLENTE

In de ogen van de tandartsassistente, Weet je wat ik wil als ik de zon zie in april. Als de lente komt dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam, Geachte cliënten het is lente. Zomaar wat liedjes over de lente, en er zijn er nog veel meer. Denk dat het de meest

bezongen seizoen is. Het is ook heerlijk al dat frisse groen, de lammetjes in de wei, en de kleine eendjes in de sloot. Ook wel pulletjes genoemd. En de meerkoetjes en waterhoentjes niet te vergeten!



Weten jullie het verschil tussen een meerkoet en een waterhoentje?



Van beiden een foto, welke is van het waterhoentje? Wie het weet mag het zeggen! En anders even vragen aan deze

of gene!

### VERJAARDAGEN

03 Jacco 40

12 Chrissie  
16 Vanessa  
25 Shobana  
27 Carla  
28 Manon



Uiteraard weer de allerhartelijkste felicitaties voor alle jarigen van deze maand! Maak er weer een gezellig feestje van met leuke cadeaus, en natuurlijk taart! Maar dat spreekt vanzelf toch?

### AGENDA

**27 april**, Koningsdag geen zwemmen mede wegens vakantie. Maar Koningsdag is ook een gezellig feestje denk ik zo!

**4 mei**, geen zwemmen herdenking oorlogsslachtoffers en nog vakantie.

**18 mei**, onze jaarlijkse open dag. Dat betekent dus dat vaders, moeders, opa's oma's, ooms en tantes. Kan nog wel even doorgaan maar het is duidelijk, iedereen is van harte welkom! Maar dan ook echt iedereen!

### LENTE

Een vogeltje, een vogeltje. Hoort wat het meldt,

Wat het in zijn lieflijke liederen vertelt!  
Het roept 'komt kinderen, komt lammetjes eruit!  
Het spel lokt het kind, 't lam het grazige kruid.  
En alles wat leeft en het luchtruim doorzweeft,  
Dat juicht nu de lente haar bloemenkleed weeft.  
Wat vinnen heeft zwemt en wie benen heeft springt,  
Wat vleugels heeft zweeft en wie zingen kan zingt!

A. Van der Hoop juniorsz 1827-1863

### MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Mascha

Ik woon in Hoofddorp

Wat zijn je dagactiviteiten (werk, school bijv.)?

Ik zit op twee verschillende dagbestedingen in Haarlem.

Op elk kom ik twee dagen.

Verder doe ik mee aan activiteiten van de Zonnebloem en ga er graag op uit met mijn scootmobiel!

Wat voor beestjes heb je in huis?

Ik heb twee grasparkieten,

Ollie en Mina! (zijn het deze Mascha? Knus hoor! Red.)

Welke leuke hobby's heb je?

Creatief bezig zijn, toeren met mijn scootmobiel, tuinieren, puzzelen en gezellig uit eten gaan!

Wat heb je het liefst op je bord?

Bbq, Grieks eten, Chinees. Vlees is altijd lekker!

En wat lust je echt niet?

Witlof en tuinbonen gaan er bij mij echt niet in!

Naar welke muziek luister je graag?

Sky-radio, Sunlite en Candlelight. Als het maar niet te drukke muziek is!

Waar mag iemand je 's-Nachts voor wakker maken?

Liever niet, ik slaap al niet zo goed. Laat mij maar lekker slapen!

Wat is je favoriete vakantieland?

Als het er maar warm is en een lekker zonnetje dan is het mij goed. Griekenland daar hoop ik ooit nog eens heen te gaan!

Wat is je favoriete TV-programma?

Miljoenenjacht, Big Brother, Bondgenoten, Ik Hou Van Holland en De Verraders!

Met wie zou je graag een beschuitje willen eten?

Met iedereen die dat ook met mij zou willen doen!

