

WE GAAN WEER BEGINNEN

Een spetterend zwemseizoen ligt weer voor ons! En we gaan er natuurlijk een feestje van maken! We hebben er zin in, en we denken dat al onze deelnemers ook staan te trappelen om weer lekker in het water te springen. Dus verwachten we dat iedereen weer aanwezig is op 7 september. Ik kan niet wachten



AGENDA

7 september, eerste zwemmiddag van het nieuwe seizoen!

15 oktober, medewerkersvergadering in het gebouw van De Aanloop om **19.30 u.**

26 oktober, geen zwemen i.v.m. vakantie!

28 t/m 31 oktober, zwemvierdaagse in het SKWA, we doen weer mee toch? Zie verderop in deze nieuwsbrief!

2 november, geen zwemmen i.v.m. vakantie!

ZWEMVIERDAAGSE

Ze zijn er sneller bij dan vorig jaar met de aankondiging van dit evenement. Het gaat dus weer gebeuren. Meld je gauw aan om mee te doen. Je moet wel goed kunnen zwemmen, dat dus wel. Maar voor onze banenzwemmers is dat geen probleem denk ik zo. Vier avonden achter elkaar lekker zwemmen, wie wil dat nou niet! Het is elk jaar weer een feestje die vierdaagse!



Ik ben heel benieuwd wie er dit jaar allemaal mee gaan doen!

VERJAARDAGEN

Augustus

01 Lia	
05 Yvonne	
07 Wilgert	65
13 Biancal	50
30 Mark	40
30 Imad	

September

05/77 Jaap	
15/62 Robert	
22/71 Jurriaan	
27/91 Bennie	
29/91 Zenzel	

Allemaal weer allerhartelijkst gefeliciteerd. Wel een speciale felicitatie voor de deelnemers die een kroonjaar vieren Wilgert, Bianca en Mark! Een fijne verjaardag gewenst met leuke cadeautjes en natuurlijktaaaaart!!

KONIJNTJE (ECHT VERHAALTJE)

Op een dag was het vrouwtje boos, haar zonnebloem plantjes waren verdwenen. Ze piekerde, wie doet zo iets zei ze maar ze plantte opnieuw de plantjes.

Ze hield van zonnebloemen, een zomer zonder haar lievelingsbloemen zou haar niet gelukkig maken.

Maar wat gebeurde er, weer opgegeten.

Op een avond zat ze voor het raam wat triest te kijken, toen er plots een konijntje aan andere bloemen bladeren aan het knabbelen was.

Wat een lief konijntje riep ze, en ging een worteltje halen

Het konijntje kwam dagelijks lang en toen het vrouwtje op een dag naar de viooltjes ging kijken, waren ze ook opgegeten konijntjes eten graag viooltjes,

Wisten jullie dat

Ach zei het vrouwtje konijntjes moeten ook eten.

ZIEKENBOEG

Voor zover bekend is de ziekenboeg helemaal leeg dus kan iedereen gewoon gezellig komen zwemmen toch?

We kijken er naar uit!

straks ben je weer zo gezond als een vis

